



ΑΙΓΑΙΟΚΡΙΕΣ στο ΙΛΙΟΝ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

2025

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ



Φίλες και φίλοι,

Ένας νέος Θεομός ξεκινά φέτος στο δήμο μας στην ουγή των επόμενων 100 χρόνων του.

Είναι οι «Απόκριες στο Ίλιον». Πρόκειται για μια προσπάθεια να δώσουμε νέα πνοή στις παραδοσιακές εκδηλώσεις της αποκριάς που γίνονται κάθε χρόνο. Να γίνει το Ίλιον πάλος έλξης για όλες και όλους στην Αττική.

Πρώτα και κύρια όμως είναι οι δημότες να έχουν υψηλού επιπέδου εκδηλώσεις, με συμμετοχή όσων περισσότερων δημοτών.

Σας καλούμε όλες και όλους, να διασκεδάσουμε μικροί και μεγάλοι, να κάνουμε απόκριες στο αγαπημένο μας Ίλιον, να συμμετέχουμε και να καλέσουμε τις φίλες και τους φίλους μας απ' όλη την Αττική.

Το Ίλιον μπαίνει στους ρυθμούς του Καρναβαλιού!

Σας περιμένουμε!

Η Δήμαρχος Ιλίου

Ανδριάνα Αλεβίζου - Koukouβίνου



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21/2 | Ήρα 19:00



ΣΑΒΒΑΤΟ

22/2

«Με σερπαντίνες και μάγια!»

Ώρα 11:00

Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου

Μια φορά κι έναν καιρό, στην καρδιά της Αποκριάς, γεννήθηκε μια γιορτή όπου τα χρώματα χόρευαν στον αέρα, οι κλωστές ύφαιναν παραμύθια και τα γέλια αντηκούσαν σαν μαγικά ξόρκια χαράς. Φέτος, οι Ήνειροβάτες στήνουν το πιο ζωντανό αποκριάτικο σκηνικό, προσκαλώντας τους μικρούς μας φίλους σε μια εμπειρία αλλιώτικη από τις άλλες.

Μια πλατεία γεμίζει με μυστήριο και χαρά, καθώς τα παιδιά γίνονται οι αληθινοί δημιουργοί της γιορτής. Μέσα από παιχνίδι και φαντασία, φτιάχνουν τις δικές τους πολύχρωμες ιστορίες, μεταμορφώνοντας τον χώρο σε ένα εργαστήρι γεμάτο εκπλήξεις.

Ώρα 12:00

«Φτιάξε τη μάσκα σου, μπες στο χορό!»

Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου

Σε μια πλατεία γεμάτη μουσική, παιχνίδι και γέλια, τα χρώματα ζωντανεύουν στα χέρια σας.

Με πινέλα, γκλίτερ και αστείρευτη φαντασία, η μάσκα σας θα γίνει το κλειδί για το πιο ξέφρενο αποκριάτικο γλέντι. Και μόλις φορεθεί; Ο χορός ξεκινά! Γύρω από το πολύχρωμο γαϊτανάκι, με σκυταλοδρομίες, παιχνίδια και έναν ρυθμό που παρασύρει οκόμα και τους πιο ντροπαλούς, η πλατεία μεταμορφώνεται στη σκηνή ενός όμορφου αποκριάτικου πάρτι!

Για παιδιά 4-10 ετών, αλλά και για όσους νιώθουν παιδιά, η γιορτή είναι έτοιμη. Εσείς θα λείπετε;

ΣΑΒΒΑΤΟ

22/2 | Ήμα 17:30



ΚΥΡΙΑΚΗ

23/2



Ώρα 16:30

«Από τις Ρίζες μας στους Δρόμους της πόλης»

Ζωντανεύοντας την Αποκριά με παραδοσιακά δρώμενα

Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου

Η Αποκριά δεν είναι μόνο χαρταετοί και σερπαντίνες. Είναι ιστορίες που ψιθυρίζονται από γενιά σε γενιά, είναι όχι από ντασύλια και ζουρνάδες, είναι φορεαίες που κουβαλούν μνήμες και χόροι που δένουν τους ανθρώπους. Και φέτος, οι δρόμοι του Ιλίου γίνονται το σκηνικό μιας γιορτής βαθιά ριζωμένης στην παράδοση, μιας πορείας γεμάτης από όχους και χρώματα.

Από κάθε γωνιά της Ελλάδας, οι εθνικοτοπικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι του Δήμου μας ξεκινούν μια παρέλαση παράδοσης, γεμάτην τις γειτονιές με χορούς, μουσικές και τραγούδια όπου όλοι μαζί θα καταλήξουμε στην Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου και θα πλέξουμε το γαϊτανάκι, δένοντας συμβολικά το πορελάθον με το παρόν και χορίζοντας στην πόλη μια γιορτή ουθεντική.

Ilion Carnival Street Party

**Οδός Πρωτεσιλάου. Ξεκίνηση από το 1^ο ΓΕΛ Ιλίου
(Ιθομενέως 104 & Αγ. Βαρβάρας)**

Ώρα 11:00

Η πόλη ξυπνά και φοράει τα πιο πολύχρωμα αποκριάτικα ρούχα της! Οι δρόμοι γεμίζουν μουσική, τα γέλια ταξιδεύουν από γειτονιά σε γειτονιά, και κάθε βήμα της μεγάλης παρέλασης πάλεται στον ρυθμό της χαράς. Από κάθε γωνιά του Ιλίου, σοχλεία, πολιτιστικοί σύλλογοι και αστομάτωτοι καρναβαλιστές ενώνονται εκεί που η Αποκριά γίνεται η απόλυτη γιορτή!

Οι ανιματέρ υποδέχονται τα καρναβαλικά γκρουπ με χιούμορ και παιχνίδια, ενώ οι αποκριάτικοι μακιγιέρ είναι έτοιμοι να σας μεταμορφώσουν. Η παρέλαση ξεκινά! Μεγαλοφιγουρές, ξυλοπόδαροι, ζογκλέρ και μπαλονάδες γεμίζουν τους δρόμους με κίνηση, χρώμα και θεαματικές στιγμές, μετατρέποντας την πόλη σε μια απέραντη σκηνή διασκέδασης!

Η αποκριάτικη γιορτή κορυφώνεται στην Κεντρική Πλατεία «Γ. Γεννηματάς».



Bubble Dream Show

**Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που περικλείεται από τις οδούς
Πάριδος, Χρυσήβιδος και Νέστορος**

Υπάρχει ένας κόσμος όπου οι φούσκες δεν σκάνε ποτέ, όπου η μαγεία ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σου, όπου το φως παιχνίδιζε με τις σκιές και τα χρώματα χορεύουν στον αέρα. Ένας κόσμος όπου το παιχνίδι δεν έχει όρια, και το γέλιο ταξιδεύει σαν μια σαπουνόφουσκα έτοιμη να πετάξει ψηλά.

Καλώς ήρθατε στο Bubble Dream Show – εκεί όπου η φαντασία οιωρείται και τα θαύματα συμβαίνουν στ' αλήθεια! Οι ανιματέρ στήνουν το σκηνικό. Οι ζογκλέρ δίνουν ρυθμό στον ουρανό, κάνοντας αντικείμενα να χορεύουν στον αέρα, ενώ ένας μάγος θα δοκιμάσει τα όρια της πραγματικότητας με απίστευτα κόλπα. Και τότε, ξαφνικά, ο κόσμος γεμίζει χιλιάδες φούσκες. Μικρές, γιγάντιες, διάφανες, ιριδίζουσες, που οιωρούνται γύρω σου σαν κομμάτια ενός ονείρου. Θα μπορούσες να τις αγγίξεις, να περπατήσεις μέσα τους, να χαθείς για λίγο στη μαγεία τους.

Ένα θέαμα που δεν βλέπεις, το ζεις!



ΚΥΡΙΑΚΗ

23/3 | Ήora 18:00



ΚΥΡΙΑΚΗ

02/3 | Ήora 11:00

Απόκριες, χωρίς «Loco Party» απλά, δεν γίνεται!! ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που περικλείεται από τις οδούς Πάριδος, Χρυσηίδος και Νέστορος

Η πιο ογκοπλένη και χιλιοτραγουδισμένη... «ομάδα» της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται και κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλά... να μας ποίρνει το μυαλό και την καρδιά και να μας μεταμφίεται στον καλύτερο εαυτό μας σε μια μαγική Αποκριάτικη Άληθινή Γιορτή!!

Ετοιμαστείτε για... ένα πολύχρωμο πανδαιμόνιο χορού τραγουδιού και τρέλας, με τους Locomondo στη σκηνή να γιορτάζουν 20+ χρόνια (!!!) και να «εκτοξεύουν»... σερπαντίνες και όλα τα λατρεμένα τους τραγούδια στον αέρα....!!

Ετοιμαστείτε για... «Μαγικό καλί», «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδο», «Goal», «Φραγκοσυριονή», «Pro», «80's», «Γαμήλιο Πάρτυ», «Α γιά γιά γιά», «Οδύσσεια», «Γελάσ πιο δυνατό», «Με wanna dance», «Brain Control», «Ο Γλαρος», «Χέρια σαν κι αυτά», «Star», «Filtragram» και πολλά μο πολλά άλλα!!

Ετοιμαστείτε να περάσετε αζέχαστα καλά! Φτάνει να... «Είσαι EKEI ότι κι αν συμβεί...»

Carnival Fantasia

Πλ. Αγαμέμνονος (Άλσος Ιλίου)

Μια φορά κι έναν καιρό, σε ένα άλσος που αγαπά τις εκπλήξεις, η Αποκριά αποφάσισε να φέρει κάτι μοναδικό: μια γιορτή όπου η μαγεία και η φαντασία συναντιούνται, εκεί που το παιχνίδι γίνεται θέαμα και το θέαμα γίνεται εμπειρία!

Καλώς ήρθατε στο Carnival Fantasia, εκεί όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και όλα μπορούν να συμβούν! Ο DJ δίνει τον ρυθμό, και ξαφνικά, όλα γύρω ζωντανεύουν. Οι ζογκλέρ παιζουν με τη βαρύτητα, οι ταχυδροτύλουργοι κάνουν το απίστευτο να φαίνεται αυτονότο και οι ονιματέρ προσκαλούν μικρούς και μεγάλους σε ένα διαδραστικό παιχνίδι όπου η χαρά δεν έχει ώρια. Το άλσος γεμίζει κίνηση, φως και ασταμάτητο γέλιο, και κάθε γωνιά κρύβει μια στιγμή που αξίζει να τη θυμάσαι!

ΑΡΘΡΟΚΡΙΕΣ στο ΙΛΙΟΝ

2025



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2025

Δείτε το
πρόγραμμα



ilion.gr

Ακολουθήστε μας στα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης

