

**«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ του Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου στην
εφημερίδα «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» και το δημοσιογράφο
Περικλή Καπετανόπουλο»
(6/10/2008)**

Συμφωνείτε με την πρόταση της ΤΕΔΚΝΑ για συναινετικές συνενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων στην Αττική;

Ασφαλώς και συμφωνώ με οποιαδήποτε πρόταση αφορά σε συναινετικές διαδικασίες, θεωρώ, όμως, ότι στην προκειμένη περίπτωση εκείνο που προέχει είναι η διαμόρφωση της φιλοσοφίας, βάσει της οποίας θα προχωρήσουμε στη σχεδιαζόμενη διοικητική αυτή μεταρρύθμιση. Αυτό που έχει πρωτεύουσα σημασία είναι να γίνει κατανοητό ότι ένα τόσο σοβαρό εγχείρημα απαιτεί υπεύθυνο σχεδιασμό και σοβαρή προετοιμασία. Όποιος επιχειρήσει από μια τέτοιου είδους μεταρρύθμιση να αποκομίσει μικροκομματικά οφέλη, θα φανεί αναντίστοιχος των ώριμων κοινωνικών αναγκών και θα πληρώσει το ανάλογο τίμημα. Το ζητούμενο είναι να εκπονηθεί ένα σχέδιο για τη ριζική αποκέντρωση και το μετασχηματισμό όχι μόνο της Αυτοδιοίκησης, αλλά και του κράτους, έτσι ώστε να έχουμε ισχυρή και αναβαθμισμένη Αυτοδιοίκηση, με ένα επιτελικό κράτος που θα αποκεντρώνει εξουσίες και αρμοδιότητες κεντρικά και γραφειοκρατικά ασκούμενες, εξασφαλίζοντας παράλληλα τους αντίστοιχους πόρους.

Ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι απαραίτητοι όροι και προϋποθέσεις για την επιτυχία της διοικητικής μεταρρύθμισης;

Για την επιτυχημένη υλοποίηση της διοικητικής μεταρρύθμισης προαπαιτούνται επίπονος διάλογος, διαδικασίες ανοικτής διαβούλευσης και θεσμοί λαϊκής συμμετοχής, έτσι ώστε οι όποιες αποφάσεις να εξασφαλίζουν τις αναγκαίες συναινέσεις, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ενιαία, οικονομικά, κοινωνικά και

περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, τις ευαισθησίες αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τοπικών κοινωνιών ευρύτερων περιοχών, όπως η Δυτική Αθήνα.

Πρωταρχικός στόχος της διοικητικής μεταρρύθμισης δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι μια απλή χωροταξική αναδιάταξη, αλλά, η ανάδειξη λιγότερων και ισχυρότερων Δήμων σε όλη την Ελλάδα, δομών Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης Β' Βαθμού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αιρετών Περιφερειάρχων, φορολογικής αποκέντρωσης, ριζικής αναδιανομής της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας υπέρ της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης, βιώσιμων και ανταγωνιστικών μεγαλουπόλεων και περιφερειακής ανάπτυξης ως εθνικής προτεραιότητας.