

«Συνέντευξη στο περιοδικό Δυτικές Διαδρομές»

Ιούλιος 2007

1. Ποιο είναι το όραμά σας για το Δήμο και ποιες οι προτάσεις σας για την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης;

Η νέα Δημοτική Αρχή του Ιλίου είναι αποφασμένη να καταβάλει συστηματικές προσπάθειες προκειμένου να συμβάλει αποφασιστικά και δημιουργικά στη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του Δήμου.

Το όραμά μας για το Ίλιον είναι να καταστεί μια πόλη σύγχρονη, η οποία θα προσφέρει ποιότητα ζωής σε όλους τους κατοίκους, τόσο μέσα από τη λειτουργία των θεσμών και όσο και μέσα από την ουσιαστική συμμετοχή των δημοτών.

Επιδιώκουμε στην πόλη μας η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης να διαπερνά κάθε πτυχή της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας της πόλης, να υπάρχει περισσότερο πράσινο και λιγότεροι ρύποι, να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο, αποκεντρωμένο τοπικό δίκτυο κοινωνικής προστασίας, να διασφαλίζεται ο σεβασμός στη διαφορετικότητα των δημοτών της, να προασπίζεται το δικαίωμα στην ελεύθερη πολιτιστική έκφραση και δημιουργία και να πολλαπλασιάζονται σταδιακά οι δυνατότητες πρόσβασης στον κόσμο των νέων τεχνολογιών.

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του οράματός μας για την πόλη μας αποτελεί η ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό πολύ έντονα. Στο Ίλιον πιστεύουμε ότι η ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορεί να επιτευχθεί με τη διασφάλιση επαρκών πόρων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου και με την εφαρμογή ενός σύγχρονου διοικητικού μοντέλου στο Δήμο, στηριζόμενο στη συμμετοχή των δημοτών, το διάλογο με όλους τους κοινωνικούς φορείς και στη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής.

2. Ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις και ποιες νομίζετε ότι θα πρέπει να είναι οι ενέργειες της πολιτείας προκειμένου να στηρίξει την περιοχή σας, ώστε να αποκτήσει οικονομική και κοινωνική ευημερία;

Στους Δήμους της Δυτικής Αθήνας, όπως είναι γνωστό, έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια σημαντικά προβλήματα, τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με τις ταξικές επιλογές των τελευταίων κυβερνήσεων για την περιοχή.

Πρέπει η πολιτεία να μεριμνήσει ώστε η γκετοποίηση των Δήμων της Δυτικής Αθήνας να σταματήσει και να γίνει επιτέλους πράξη η ισότιμη αντιμετώπισή τους με τους υπόλοιπους

δήμους του Λεκανοπεδίου. Πρωταρχικοί της στόχοι θα πρέπει να είναι η βελτίωση των βασικών υποδομών στους Δήμους της περιοχής και η απόδοση των αναγκαίων για αναπτυξιακούς σκοπούς πόρων που τους αναλογούν, προκειμένου να καταστεί δυνατό να βελτιωθούν και το βιοτικό επίπεδο, αλλά και οι συνθήκες ζωής των δημοτών της Δυτικής Αθήνας.

3. Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι ένα ικανό ποσοστό πολιτών, και ιδιαίτερα νέων ανθρώπων, απέχει μη συμμετέχοντας στις διαδικασίες και στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι βασικές προϋποθέσεις ώστε ο δημότης να απαγκιστρωθεί από τον καναπέ και την ιδιώτευση και να συμμετάσχει ενεργότερα;

Πράγματι, στην εποχή μας όλο και περισσότεροι πολίτες αποστασιοποιούνται σταδιακά από την πολιτική ζωή του τόπου, απαξιώνοντας τη συμμετοχή στα κοινά και τη συστράτευση σε κοινούς αγώνες.

Στη δημιουργία και τη συντήρηση της θλιβερής αυτής κατάστασης έχει συμβάλλει καθοριστικά η προβολή από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης καθαρά ατομικιστικών προτύπων, άμεσα συνδεδεμένων με μια καταναλωτική στάση ζωής και δράσης, αλλά και μιας αρνητικής εικόνας για το σύνολο –αδιακρίτως– των ενεργά συμμετεχόντων στην πολιτική ζωή της χώρας μας.

Παράλληλα, δυστυχώς, η στάση ορισμένων πολιτικών, όχι μόνο δε βοηθά στην αντιμετώπιση της υπάρχουσας κατάστασης, ως όφειλε, αλλά συντελεί στην ενίσχυση της πεποίθησης των πολιτών, και ιδιαίτερα των νέων, ότι δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην άσκηση της πολιτικής και ότι όλοι οι πολιτικοί είναι ίδιοι* πεποίθηση που σίγουρα δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα.

Βασική προϋπόθεση για την αλλαγή της υπάρχουσας νοοτροπίας των πολιτών και την ώθησή τους στην ενεργό συμμετοχή στα κοινά είναι η συνεχής, ειλικρινής και εποικοδομητική επικοινωνία ανάμεσα σε όλους εμάς που συνθέτουμε τη Διοικούσα Αρχή της πόλης και τους δημότες μας, σκεπτικιστές και μη. Η εφαρμογή ενός σύγχρονου διοικητικού μοντέλου στο Δήμο Ιλίου θα ενθαρρύνει και θα στηρίξει σημαντικά την επικοινωνία αυτή, καθώς θα στηρίζεται στη συμμετοχή των δημοτών και τον κοινωνικό έλεγχο, στην αποκέντρωση και τη λογοδοσία της δημοτικής εξουσίας, στη διαβούλευση και το διάλογο με όλους τους κοινωνικούς φορείς.